

# «Genck toen...», een waardevol boek



## MIDDEN

LIMBURG

In het bijvoegsel van het jongste nummer van Heidebloemke, schrijft A. Geussens, vice-voorzitter van de gelijknamige Genker Heemkring, het volgende met het oog op de uitgave van het boek «Genck toen...».

«In een snel evoluerende maatschappij, waarin niets blijvend is, tradities waardeloos dreigen te worden en robots ook het denkwerk van de mens en zijn prestaties gaan overnemen, is er weinig plaats voor sentimentaliteit en romantiek. Toch is het nodig dat men in dit jachtig bestaan af en toe een rustpunt inbouwt om op adem te komen en even te verwijlen in het leefmilieu van onze ouders en grootouders, in het dorp van toen... toen alles veel kalmer en rustiger was en de dagen trager waren...».

«Velen willen opnieuw de band leggen met familie en verwanten en ze zoeken in stambomen hun «roots» of «wortels» op. Familienaamkunde is uitgegroeid tot een geliefd Vlaams tijdverdrift. Welke vreugde is er niet, als men plots weer een nieuwe schakel ontdekt naar één van de vorige eeuwen en men weer een verovering kan toevoegen aan de levensboom. Met de hernieuwde belangstelling voor de familienaamkunde en het opklimmen in de familiestamboom ontstond ook het verlangen naar het opnieuw ontdekken van de woonplaats, van het «heem» waarin ouders en grootouders leefden en werkten, trouwden, feest vierden en begraven werden. Met veel liefde en zorg worden oude prentbriefkaarten gekoesterd en vergeelde foto's worden uit lang vergeten dozen opgediept en met moderne middelen opnieuw toonbaar gemaakt. Dan verschijnen er overal mooie uitgaven met foto's en prentbriefkaarten vanaf het einde van de vorige eeuw. Het succes van die boeken is verzekerd en niet alleen de ouderen hebben interesse voor de «Tijd van toen...».

«Aangemoedigd door het weislagen van vorige uitgaven van onze heemkring «Heidebloemke», waagden we het ook om voor Genck, onze boeiende cosmopolitische gemeente, een kijkboek samen te stellen uit de duizenden foto's en prentkaarten die ooit in Genck gemaakt werden. Op het einde van de vorige eeuw had Genck in kunstenaarskringen een naam als een klok. Tientallen schilders uit binnen-

en buitenland verbleven voor min of meer lange tijd in onze schilderachtige gemeente. Sommigen bleven er zelfs voorgoed wonen. Juist omdat Genck zo bekend was, kwamen er vele fotografen naar hier en zo komt het dat het foto- en prentkaartmateriaal van onze gemeente enorm uitgebreid is. Voorlopig wilden we ons beperken tot het jaar 1940 als einddatum en hebben we ook niets willen tonen over de mijnnijverheid, die zo belangrijk was en is voor onze gemeente. Om daar alles over te tonen, is het nodig een tweede boek te publiceren.

Met ons kijkboek «Genck toen...» willen we tegemoet komen aan de wens van vele Genkenars, die foto's en prentbriefkaarten verzamelden en niets beter vragen dan dat ook alle medeburgers de gelegenheid zouden krijgen ook nog eens contact te leggen met het oude Genck. We hebben dan ook gemeend dat geen andere vereniging dan een heemkring die taak op zich zou moeten nemen, omdat die vereniging moet zorgen voor het bewaren van het verleden van een volk.

We zijn ervan overtuigd dat onze uitgave jong en oud aangenaam zal verrassen en dat heel veel inwoners van onze gemeente en van ver er buiten er veel genoegen aan zullen beleven».

Het formaat van het boek — gedrukt op mat kunstdrukpapier — is 304 x 215 mm, telt 240 bladzijden met 490 foto's, gedrukt in twee kleuren, is ingenaaid met garen en gebonden in

stijve hand met linnen structuur. Verschijningsdatum: 5 oktober 1985. Prijs 650 fr. bij voorintekening voor leden van het tijdschrift «Heidebloemke», 800 fr. bij voorintekening voor niet-leden (tot 6 oktober), 950 fr. na verschijningsdatum. Eventuele verzendingskosten bedragen 150 fr.

Om deze uitgave tijdig te bestellen, wordt een voorintekeninglijst geopend. Deze voorintekening gebeurt door storting of overschrijving op rekening nr. 132-4360444-44 van C.V. Limburgs Beroepskrediet, Centrumlaan 44, Genck, of door contante betaling bij de v.z.w. Heemkring Heidebloemke, Henri Declleenestraat 21, Genck, tel. 011/35.57.66.

De bestelde boeken kunnen afgehaald worden op de tentoonstelling «Genck toen...», die zal plaatsvinden vanaf 5 oktober 1985 in het Gemeentelijk Museum Emiel Van Doren. Na de verschijningsdatum kan het boek verkregen worden op de volgende adressen: CV Limburgs Beroepskrediet, Centrumlaan 44, Genck; Gemeentelijk Museum, Henri Declleenestraat 21, Genck.



«Genck toen...». Het Centrum met een zicht op de Stationsstraat en de Hoogstraat.