

# Een

# knepke

# voor een

# Genker

# woord

Met André Geraerts over het Genk van vroeger «kalle» , is een plezier. De 65-jarige peetvader van het Genker dialect stamt uit één van de oudste Genker geslachten, tot betovergrootouders aan beide kanten toe. Gekend is hij vooral als André van Hannes, wellicht naar zijn grootvader Johannes, mogelijk ook naar hannekesnest...

Vier jaar geleden trok het afdelingshoofd de deur van de burgerlijke stand op de gemeente achter zich toe om zoals her en der beloofd aan Stovejef (Olaerts) ondermeer het Genkse dialect mee te boek te stellen. Jef Remans, burgemeester van Zutendaal, «geheid» Genkenaar van komaf en bovendien net als André gekroond tot Genkenaar van het Jaar, sprong mee op de kar en met resultaat.

Het trio komt iedere winterweek samen om te werken aan de verkiarende woordenlijst van het Genker dialect. Sedert vier jaar worden die woorden in Heidebloemke afgedrukt, het tijdschrift van de Heemkring. Dit jaar nog zal de hele, intussen flink bijgewerkte lijst - 5.000 woorden - in boekvorm worden uitgegeven. Aan dit initiatief verleent het Genkse gemeentebestuur zijn welwillende medewerking. «Op die manier zal het boek aan een menselijke prijs kunnen verkocht worden. Vijfduizend woorden voor 250 frank, da's een knepke per woord», zegt André van Hannes lachend.

«Genker oer»

Wijd en zijd bekend, vaak misprezen en alleszins ruim in gebruik is het Genker uur.

«Ik heb het al zijn leven geweten dat in Genk alleen de mis op tijd begon. Recepties, vergaderingen en heel de andere hannekesnest beginnen hier allemaal te laat. Om acht uur gepland? Zal wel tegen halfnegen of nog later beginnen. Met het gevolg dat iedereen consequent een half uur tot een uur te laat arriveert.»

De tijd dat er slechts één «facteur» was voor heel Genk, heeft deze dynamische gemeente ver achter zich gelaten. Net als de tijd dat een koopman met allerlei waren aan huis kwam en boter en eieren meenam. «De mensen uit de Kempen gingen node naar de mijn, de zwarte winning. De landbouw stierf hier een stille dood. Doch de Genkenaar heeft zich temidden van al dat inwikkend geweld flink gehandhaafd, ja zelfs zijn taal in stand gehouden. En da's iets waarop ik echt fier ben. Allé santé.»