

Heemkring Heidebloemke huldigt E.H. Albert Remans

GENK.- Op 22 maart 1990 is het 20 jaar geleden dat E.H. Albert Remans overleed. Hij heeft heel zijn leven gewijd aan de geschiedenis van Genk en de provincie Limburg. In 1932 stichtte hij samen met Jef Wolfs en Mathieu Claes «Het verdoken Heidebloemke». Dat studentenblad verdween in 1939, maar negen jaar la-

ter nam Albert Remans de draad van het Heidebloemke terug op. Zijn overlijden in 1970 betekende meteen ook het (voorlopige) einde van het tijdschrift. De Heemkring zelf werd een jaar later opgericht en stelde zich tot doel het geschied- en heemkundig werk van Albert Remans verder te zetten.

Albert Remans was een rasechte Genkenaar. Hij werd geboren op 13 november 1913. Als leerling aan de humaniora interesseerde hij zich reeds voor de geschiedschrijving. «Het verdoken Heidebloemke» was een tijdschrift van en voor de katholieke studerende jeugd. Albert Remans gaf er al vlug een geschied- en heemkundige inslag aan. In de gemeente-archieven zocht hij allerlei bijzonderheden op over de geschiedenis van Genk. Hij vertelde tevens over oude gebruiken, levenswijze en opvattingen van onze voorouders.

In het jongste Heidebloemke beschrijft ondervoorzitter Geusens van de Heemkring de ruime belangstelling van Albert Remans als geschiedschrijver. In 1950 werd E.H. Remans hoofdredacteur van «Limburg», het

tweemaandelijks tijdschrift van de Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg. In dat tijdschrift verschenen nog zowat 200 artikels van zijn hand. In 1956 werd hij voorzitter van de geschied- en oudheidkundige kring Sint-Ursula uit Lanaken. De ijverige priester was tevens lid van het provinciaal comité voor monumentenzorg.

NAGEDACHTENIS

Het plotse overlijden van Albert Remans op 22 maart 1970 betekende een zware slag voor alle geschied- en heemkundige kringen. Op zondag 26 april 1970 werd Albert Remans postuum gehuldigd als de ijverigste en meest produktieve Limburgse geschiedschrijver. Tussen 1933 en 1970 verschenen zowat 700 bijdragen van zijn hand. Hij stelde ook vele stambomen samen en publiceerde die in Heidebloemke.

De Genker Heemkring houdt de nagedachtenis van E.H. Remans in ere. Zijn naam werd inmiddels ver-
eeuwigd op de muur in Genk-centrum en tevens werd een laan vlakbij de Molenvijvers naar hem genoemd.

P.Ae



Wijlen Albert Remans was een mens van uitzonderlijk gehalte. (Foto: A)