

# Luisterrijke viering van het Gouden Jubileum van de studentenbond « 't VERDOKEN HEIDEBLOEMKE ».

Zondag j.l. heeft de studentenbond « 't Verdoken Heidebloemke » uit Genk een zeer grote dag gekend, die met gouden letters zal geboekt worden in de annalen van hun zo rijke geschiedenis. Immers een drievoudig jubileum had plaats, namelijk de viering van het gouden jubileum van hun bestaan; het vijf en twintigjarig bestaan van de oud-studentenbond en het zilveren jubileum van het Bondsbladje.

De huidige studentengeneratie in samenwerking met leden en leiders uit de stichtingsperiode en ijverige medewerkers uit het verleden hadden voor een luisterrijk en volwaardig feestprogramma gezorgd. De studentenbond had werkelijk reden om te jubelen en om te feesten en voor de oud-leden was het eveneens een grote dag.

## PLECHTIGE DANKMIS EN KANSELREDE

Om 9,30 u. werd in de parochiale hoofdkerk St Martinus een plechtige hoogmis opgedragen om de Schepper dank te zeggen voor de bekomen gunsten en gaven en om de overledenen piëteitsvol te herdenken.

Het H. Misoffer dat bijgewoond werd door een bomvolle kerk gelovigen, waaronder vele

studenten en oud-studenten, werd opgedragen door Z.E.P. Gilbert Remans, de eerste priester die groeide uit de plaatselijke studentenafdeling en die binnen enkele dagen zijn gouden priesterjubileum zal vieren. De celebrant werd aan het altaar bijgestaan door de ZZ. EE. HH. Slechten en Houben terwijl Z.E.P. Gerardus Dries als index fungeerde. De ZZ. EE. HH. Albert Wolfs en Reuvis verleenden assistentie als kantoren.

Het St Ceciliakoor van Genk zorgde voor de uitvoering van de liturgische gezangen. De kanselrede werd gehouden door oud-voorzitter Z.E.H. Kanunnik Claes, nationale proost van de boerenjeugd. De predikant belichtte de volwaardige taak van de studentenbond in het kader van de katolieke aktie en waaruit in 50 jaren niet minder dan 48 priesterroepingen sproten. Ook werd de Z.E.P. Gilbert Remans, de toekomstige priesterjubilaris, oetrokken in de huldeblijken evenals de pioniers van het eerste uur en bracht een memorandum aan degenen die ons reeds voorgingen naar het hemelse rijk.

De voorziene optocht, alsook de bloemenhulde, die zou opgeluisterd worden door de harmonie Ste Cecilia moest door de felle regenval afgelast worden.

## ONTVANGST OP HET GEMEENTEHUIS.

Vervolgens ging er een ontvangst door op 't gemeentehuis. De ontvangst werd voorgezeten door volksvertegenwoordiger Bijmens, omringd door de schepenen Vanschoenbeek, Bijmens, Withofs en Indestege, politiekommissaris Ghijsen en kabinetchef Theunissen.

Verder werd de studentenbond vereerd door de aanwezigheid van gouverneur Roppe, de weledele heer Van Cauwelaert, staatsminister, Z.E.H. Kanunnik Philips, de volksvertegenwoordigers Bertrand en Robijns en dokter Bollen, burgemeester van Hasselt.

De heer burgemeester Bijmens sprak een welkom en dankwoord uit. Hij dankte het jubilerende « verdoken heidebloemke » met al zijn stichters, leiders en medewerkers van een halve eeuw werking. Verwelkomde staatsminister Van Cauwelaert, die zes jaar terug, nogmaals eregast was te Genk bij gelegenheid van de inhuldiging van 't André Dumontgedenkteken toen hij nog fungeerde als voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers. De woordvoerder verwees naar het voorbeeld van de oud-minister als katoliek jong-vlaming en hoopte dat het een spoorslag mocht wezen voor de huidige generatie om de gegeven strekking te volgen. Hij verwelkomde verder de weledele heer Gouverneur en Monseigneur Philips en aldiegenen die gesproken waren uit de vereniging en in dienst stonden van maatschappij en volk. Verder dankte hij dokter Bollen en Gilbertus Remans aan wie hij vroeg de rijke geschiedenis van de gemeente Genk te willen bekend maken. We moeten weten dat de jubilerende priester de rijkste gedocumenteerd persoon

is over de Genker-geschiedenis; die omtrent al de juiste gegevens heeft weten te verzamelen. De burgemeester eindigde met de wens uit te drukken dat de werking in de toekomst even vruchtbaar zou zijn want zij rust op vaste en goede grondslagen.

Dokter Bollen, Burgemeester van onze Limburgse hoofdplaats en geboren Genkenaar, riep herinneringen op uit zijn jeugdtijd, voornamelijk in verband met de strijd om vervlaamsing. De heer Bollen weerhield zijn fierheid niet om de groei der gemeente te bezingen en hoopte dat Genk samen met Hasselt en andere gemeenten de fierheid en bloei van Limburg zou blijven uitmaken tot eer en vreugde van de Gouverneur.

Met het drinken van de erewijn zowel op de wens van burgemeester Bijmens als op de toekomstblik van Burgemeester Bollen werd de mooie en stijlvolle ontvangst besloten.

## ONVERGETELIJKE EN HOOGSTAANDE ZITTING.

De kultuurdragers uit het Genkse of van Genkerafkomst, allen oud-leden van de studentenbond waren opgekomen om de academische zitting, die gehouden werd in de feestzaal van de jongensschool bij te wonen. De zaal was feestelijk versierd. Overal merkte men bloeiende heide en in plaats van het gouden blad droegen de aanwezige leden en oud-leden het heitakje in het knoopsgat. De foto van wijlen Kanunnik Bergs prijkte op de ereplaats; het vlagje uit 1907 sierde het voorgeedeelte van het podium, evenals de ander vlaggen. Onmiddellijk kreeg men een feestelijke indruk en voorzeker trokken de datums 1907-1957 in reuze letters de aandacht.

Dokter Albert Lantmeeters, oud voorzitter moest in laatste instantie de academische zitting leiden in vervanging van de heer Louis Driessen, onder-voorzitter van de rechtbank te Tongeren, die door een geval van heilkracht weerhouden was. Vooreerst verontschuldigde hij de stichter Driessen en begroette nadien staatsminister Van Cauwelaert, Monseigneur Philips, gouverneur Roppe, voor hun vererende aanwezigheid en verder al de stichtingsleden. Wijdde verder een memoriam aan de afgestorvenen, vooral herdacht hij wijlen kanunnik Bergs, kapelaan Alers en oud-burgemeester Jozef Lantmeeters. Ook Z.E. H. Heuschen, gouvproost van K.S.-Limburg en al degenen die 't hunne bijgedragen hadden tot de opluistering werden verwelkomd.

De heer directeur Degreeve, bestuurder van de stedelijke muziekkademie, zijn zoontje en zijn broer zorgden voor een hoogstaande muzikale omlijsting.

## DE BETEKENIS EN INVLOED VAN DE KATOLIEKE STUDENTENAKTIE VOOR 1914.

Staatsminister Van Cauwelaert besteedde onder luide applaus het podium om een film te brengen over de geschiedenis van de

(zie vervolg blz. 3)